

Transformatie door vast te houden 2 Korintiërs 3:18

18En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

1. Wat is het doel van het christelijke leven? Wat moeten we worden?

a. In **Ro 8:29** Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren **bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;**

Hier leren we wat het uiteindelijke doel van de christen is zoals vooraf bepaald door God

b. Het is eenvoudig dit: "... gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon"
- **Als Christus worden is ons ultieme doel!**

2. Maar hoe gebeurt dit? Hoe wordt iemand zoals Christus? We kijken naar deze woorden van Paulus:

2 Kor 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

3. In dit vers leren we met behulp van de context hoe het mogelijk is...

a. **Om dat ultieme doel te bereiken, zoals voorbestemd door God**

b. **Om "... gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon"**

[De passage die als onze tekst dient (2Co 3:18) is niet eenvoudig, maar omdat het belangrijke inzichten onthult in het doel van de christen leven, is het de moeite waard om zorgvuldig te overwegen wat er staat.

We zien bijvoorbeeld eerst dat ...]

I. HET CHRISTELIJKE LEVEN IS EEN VAN TRANSFORMATIE

A. "WIJ ALLEN ... WORDEN GETRANSFORMEERD ..."

1. Het woord "getransformeerd" ...

a. Komt van het Griekse woord **metamorphoo** {met-am-or-fo'-o}

b. Wat betekent '**veranderen in een andere vorm**, transformeren naar of omvormen"

c. Het woord "metamorfose" is afgeleid van dit woord, dat we gebruiken om het proces van het veranderen van een rups te beschrijven in een vlinder

d. Het wordt gebruikt om Jezus op de berg van transformatie te beschrijven

Mt 17: 1-2 1En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.

1) Hij was "voor hen getransformeerd".

2) Zijn gezicht "**scheen als de zon**" en Zijn kleren werden "**zo wit als het licht** "

2. Christenen moeten eveneens een transformatie ondergaan ...

a. Niet alleen op basis van onze tekst (2Co 3:18)

b. Maar ook **Ro 12: 1-2, 1Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhertigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.**

Waar onze transformatie is zodat we dat kunnen "bewijzen wat is die goede en acceptabele en perfecte wil van God"

3. Merk in onze tekst op dat Paulus zei: "**wij allen**"

a. Transformatie is voor ALLE christenen

b. Niet alleen voor een select aantal!

B. "... GETRANSFORMEERD IN HETZELFDE BEELD ..."

1. Hier leren we het doel van onze transformatie, namelijk wordt zoals Christus

2. Zoals we in Ro 8:29 hebben opgemerkt, maakt dit deel uit van Gods vooraf bepaalde plan voor degenen in Christus

3. Jezus als zodanig geïntimeerde in **Lk 6:40 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester..**

('... iedereen die in Perfect is opgeleid zal zijn als zijn leraar. ")

C. "... VAN GLORIE TOT GLORIE ..."

1. Deze zin suggereert dat onze transformatie progressief is
 - a. **Het gebeurt niet allemaal tegelijk, maar geleidelijk**
 - b. Zoals Paul zei dat we "getransformeerd worden" (tegenwoordige tijd), niet "zijn getransformeerd" (verleden tijd)
2. Transformatie houdt daarom een groeiproces in
 - a. We verwachten degenen die christen zijn geweest maar slechts korte tijd om slechts enige vooruitgang te hebben geboekt
 - b. Maar we moeten ook verwachten dat zij christenen zijn geweest goed om veel vooruitgang te hebben geboekt!
3. Het christelijke leven moet niet statisch zijn, maar een dynamische werkwijze...
 - a. Waarin veranderingen plaatsvinden
 - b. Waarin een persoon steeds meer op zijn of haar Redder gaat lijken, namelijk Jezus Christus!
 - Vergelijk dit met wat Salomo schreef over de rechtvaardige – **Spreeken 4:18 Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag.**

Wanneer er geen transformatie plaatsvindt, is er iets mis.

II. TRANSFORMATIE KOMT DOOR BEHOUDENIS

A. "MET ONBEDEKT GEZICHT, AANGEZIEN ALS IN EEN SPIEGEL ..."

1. We moeten de context van Paulus 'woorden onthouden
 - a. Hij had gezinspeeld op hoe Mozes uit noodzaak een sluier zijn gezicht omhulde wanneer hij tot de mensen sprak.
2Ko 3:13 geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen.
 - b. Want toen Mozes naar de berg Sinai was gegaan om de geboden te ontvangen van de Heer, zijn gezicht werd in de aanwezigheid van God straalde helder **Ex 34: 29-35 29Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, – de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg**

afdaalde – wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken had. 30 Toen Aäron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie, de huid van zijn gelaat straalde, en zij durfden hem niet naderen. 31 Toen riep Mozes hen tot zich, en Aäron en al de vorsten in de vergadering keerden tot hem terug en Mozes sprak hen toe. 32 Daarna naderden al de Israëlieten en hij gebod hun al wat de Here tot hem gesproken had op de berg Sinai. 33 Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken, deed hij een doek voor zijn gelaat. 34 Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht des Heren, om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij naar buiten ging; daarna ging hij naar buiten en zeide tot de Israëlieten wat geboden was. 35 Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen, dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging, om met Hem te spreken.

2. Op dezelfde manier vindt onze transformatie plaats zoals wij

"Zie ..."

a. Merk op dat we het doen met "onthuld gezicht"

- 1) De Israëlieten konden niets van de glorie aanschouwen die van Mozes 'gezicht scheen omdat hij gesluierd was
- 2) Maar christenen kunnen de glorie van de Heer zien zonder belemmering

b. "In de spiegel kijken" is eigenlijk maar één woord

het Grieks en heeft drie mogelijke manieren om te vertalen:

1) "aanschouwend als in een spiegel (of glas)"

2) "reflecteren als in spiegel"

3) "aanschouwen" (zonder noodzakelijke verwijzing naar een spiegel)

- Gezien de context en de vergelijking met Mozes, het belangrijkste idee lijkt het "aanschouwen" te zijn, zonder enige bijzondere verwijzing naar een spiegel

c. "Zien" suggereert niet een kortstondige blik

3. Aldus moet het christelijke leven er een van transformatie zijn

a. Dat christenen aan overpeinzen moeten doen, is duidelijk uit verschillende passages.

Overpeinzen betekent Het goed kijken naar iets voor een lange tijd.

b. Zoals **Kol. 3: 1-2** **Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.**
2Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

- c. Helaas ontmoedigen onze snelle levensstijlen het soort vaak van overpeinzen nodig om adequaat te "zien"
- Zonder mediteren (aanschouwen) kan er echter geen sprake zijn Transformatie!

B. "BEHOUDEN ... DE GLORIE VAN DE HEER"

1. Hier is het object van onze overpeinzen: de glorie van de Heer!
 - a. Het is niet alleen de daad van contemplatie, maar het object van onze overpeinzen die ons transformeert!
 - b. Net zoals het de 'glorie van de Heer' was die Mozes veroorzaakte ' van aangezicht tot aangezicht, dus het is "de glorie van de Heer" dat transformeert ons!
2. Wat is 'de glorie van de Heer' die we moeten aanschouwen?
 - een. Het zou de glorie inhouden die Hij op aarde manifesteerde
- cf. Joh 1:14
 - b. Want de glorie van de Heer wordt weerspiegeld in elk aspect van Zijn geboorte, leven, onderwijs, wonderen, goede daden, dood, opstanding, hemelvaart en huidige heerschappij als onze koning en hoge priester!
- Dus de Schrift (vooral de evangeliën) zijn de hulpmiddelen we gebruiken om "Zijn glorie te aanschouwen", terwijl we verder lezen

...

C. "... ZOALS DOOR DE GEEST VAN DE HEER"

1. Deze zin herinnert ons aan de rol die de Geest in ons speelt "Aanschouwen"
 - een. Wat we van Jezus weten, kwam door de bediening van de Geest
 - 1) De bediening van de Geest was om Jezus te verheerlijken – Joh 16: 12-14
 - 2) Hij herinnerde de apostelen eraan en inspireerde hun geschriften
- cf. Joh 14:26; 1Ko 2: 12-13

- b. Dus als we over het Woord nadenken, kunnen we het aanschouwen de glorie van de Heer krachtens wat de Geest heeft gedaan!
- 2. Inderdaad, dit kan verklaren wat Paulus bedoelde met te zeggen: "Nu de Heer is de Geest ... "- 2Kor 3:17
 - a. In vers 16 had hij gezegd: "wanneer iemand zich tot de Heer wendt, de sluier is weggenomen "
 - b. Maar hoe kan iemand zich vandaag tot de Heer wenden?
 - 1) Alleen door de Geest tot wie de Heer Jezus heeft gezonden ga door m et zijn werk
 - 2) Paulus had al gesproken over "het nieuwe verbond ... van de Geest "die" leven geeft "- 2Kor 3: 6
 - a) Men vindt "vrijheid" (van zonde, de oude wet, dood) waar 'de Geest van de Heer' wordt gevonden - 2Kor 3:17
 - b) Want het is het nieuwe verbond van de Geest dat biedt zulke dingen
 - c. In deze context is de Geest daarom "de Heer" (vers 17) voor Wie we moeten staan met "onthuld gezicht" erin om te worden getransformeerd
 - d. Natuurlijk, de "ministers" van dit "nieuwe verbond ... van de Geest 'waren de apostelen en geïnspireerde schrijvers van het Nieuwe Testament - 2Co 3: 5-6
 - 1) Dus als we ons wenden tot hun geschriften, wenden we ons ook tot de geest!
 - 2) En wanneer we ons wenden tot de Geest, wenden we ons tot de Heer!
 - 3) En wanneer we ons tot de Heer wenden, zien we Hem in al de Zijne heerlijkheid!
 - 4) En wanneer we Zijn glorie aanschouwen, worden we geleidelijk veranderd
"in hetzelfde beeld van glorie tot glorie"!

CONCLUSIE

1. In Kol. 3: 9-11 wordt ons verteld ...

9Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, **10**en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, **11**waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.

2. Dit vers van Paulus is nog een andere herinnering aan het christelijke leven is er een die een transformatie inhoudt ...

a. Waarin we worden "vernieuwd"

b. En dat het doel van onze "vernieuwing" is om te worden zoals Jezus!

3. Uit onze studie hoop ik dat we onder de indruk waren van het belang van de glorie van de Heer "aanschouwen" als we getransformeerd willen worden een. Het christelijke leven moet overpeinzing en meditatie omvatten de glorie van de Heer zoals geopenbaard door de Geest door apostelen en schrijvers van het Nieuwe Testament

b. We kunnen niet worden getransformeerd door zeldzame en informele glimpen van de Gods glorie!

Ziet u "de glorie van de Heer"? Neem je de tijd om te mediteren. De glorie van onze Heer zoals geopenbaard door de Geest van God in de heilige geschriften?